

Σύντομο ιστορικό για τις σχέσεις ΗΠΑ – Χαβάης

1826 – Οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν το Βασίλειο της Χαβάης ως κυρίαρχο και ανεξάρτητο κράτος.

1893 – Το αμερικανικό ναυτικό καταλαμβάνει τη Χαβάη με την αφορμή ότι εξυπηρετούσε την ασφάλεια των ΗΠΑ και ο Υπουργός των ΗΠΑ υψώνει την αμερικανική σημαία στη Χαβάη και ανακηρύσσει τη Χαβάη προτεκτοράτο των ΗΠΑ. Στη συνέχεια η κυβέρνηση των ΗΠΑ ‘εξωθεί’ σε παραίτηση τη Βασίλισσα της Χαβάης Liliuokalani (διαβάστε τη διαμαρτυρία της βασίλισσας στη διεύθυνση <http://www.kanakamaolipower.org/history.php>).

1898 – Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσαρτούν ‘επίσημα’ τη Χαβάη, παρακάμπτοντας διάφορες τυπικές διαδικασίες όπως τη συνθήκη προσάρτησης, την οποία όμως είχαν συνάψει όταν προηγουμένως προσάρτησαν τη Λουιζιάνα, τη Φλόριντα, το Τέξας και άλλες περιοχές. Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο η απουσία της συνθήκης προσάρτησης σημαίνει ότι **δεν έχει** παραδοθεί η κυριαρχία του προσαρτημένου κράτους.

1959 – Οι ΗΠΑ οργανώνουν δημοψήφισμα για να ρωτήσουν τους Χαβανέζους εάν επιθυμούν να διατηρήσουν το καθεστώς του προτεκτοράτου ή αν επιθυμούν να ενταχθούν στις ΗΠΑ ως πολιτεία. Αποσκοπώντας σε ένα ευνοϊκό αποτέλεσμα παρέλειψαν σκοπίμως την τρίτη ερώτηση που υπαγορεύει η Χάρτα των Ηνωμένων Εθνών, εάν δηλαδή οι Χαβανέζοι επιθυμούν ανεξαρτησία. Με τη βοήθεια των ψήφων πάνω από 10.000 αμερικανών στρατιωτών που υπήρχαν τότε στη Χαβάη, οι ΗΠΑ απέσπασαν τη πλειοψηφία των ψήφων για την ένταξη της Χαβάης στις ΗΠΑ και στη συνέχεια η Χαβάη εντάχθηκε στις ΗΠΑ ως η 50^η πολιτεία τους.

Σήμερα – Η Χαβάη εξακολουθεί να είναι η ομορφότερη αποικία της αμερικανικής αυτοκρατορίας και οι ΗΠΑ εξακολουθούν να κρατούν σε απόσταση τους Χαβανέζους που αναζητούν ανεξαρτησία. Για πόσο όμως ακόμα ...;

Οι Αμερικανοί καθημερινά διατυμπανίζουν: “Είμαστε το μεγαλύτερο έθνος πάνω στη Γη!”
Διδάσκουν τα παιδιά τους να λένε στο Όρκο Πίστης: “...**με ελευθερία και δικαιοσύνη για όλους!**”

Οι Χαβανέζοι απαντούν: **Η Χαβάη δεν είναι Αμερική και δε θα γίνει ποτέ!**

Τι σχέση υπάρχει με άλλους λαούς που αναζητούν ανεξαρτησία; Υπάρχει μεγάλη ομοιότητα. Υπάρχουν αρκετοί λαοί υπό κατάληψη ανά τον κόσμο που μάχονται για την ανεξαρτησία τους. Έχουν τις δικές τους ιστορίες που παρουσιάζουν τους τρόπους πώς οι δυνάμεις των καταληψιών αγνόησαν ή διαστρέβλωσαν διεθνείς νόμους με σκοπό την καταστολή των λαών. Οι Χαβανέζοι πολίτες επιθυμούν να οργανώσουν μία μόνιμη εκπαιδευτική έκθεση στο νησί Kauai, το ‘επαναστατικό’ νησί, και να εκθέσουν τις ιστορίες τους και τις σημαίες τους για να ενημερώσουν τους επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Φυσικά όλο αυτό το υλικό θα είναι διαθέσιμο και μέσω του διαδικτύου επίσης και θα μεταφραστεί σε πολλές άλλες γλώσσες.